

Studiereis Suriname

Thema: welzijn & zorg

17 – 25 november 2018



Introductie →

Wat we doen →

Voor wie →

Wat levert het je op? →

Organisatie →

Het programma →

Kosten en inschrijving →



jan booij
advies



Introductie

Na onze inspirerende studiereizen naar Marokko, Turkije, Duitsland, Iran en China, gaan we dit jaar naar een nieuwe bestemming: het mooie en ongerepte Suriname! Suriname, een land van harmonieuze tegenstellingen. Een land waarvan de voorouders van veel inwoners, met uitzondering van de Indianen, uit diverse delen van de wereld afkomstig zijn. In diversiteit proberen ze een gezamenlijke toekomst te bouwen.

Tijdens de studiereis bezoeken we de hoofdstad Paramaribo, het district Nickerie en gaan we diep het tropisch regenwoud in. Het binnenland is een walhalla voor avontuurlijke reizigers, het bestaat bijna uitsluitend uit jungle. De kustlijn, het uitzicht op de oceaan en de boottochten die we gaan maken zorgen voor ontspanning. Een waanzinnige studiereis dus met veel natuur, cultuur én avontuur met als hoofddoel om te leren van en met elkaar. En jij kunt erbij zijn!

In Nederland staan we voor een aantal complexe maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken; superdiversiteit, vergrijzing, mobiliteit, welzijn en de wijze waarop we welzijn en zorg organiseren. Belangrijke thema's, die niet alleen in Nederland spelen, maar ook daarbuiten. In Suriname bijvoorbeeld, een land waar Nederland een bijzondere geschiedenis en verbintenis mee heeft. Suriname maakte tenslotte deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden en was daarvoor een kolonie van Nederland.

Op 25 november 1975 werd Suriname onafhankelijk en werd de Nederlandse vlag verwisseld voor de Surinaamse vlag.



Wat we doen

De studiereis staat in het teken van welzijn en zorg, en de vraag hoe dit vorm krijgt in een land waar we mee verbonden zijn, maar wat ook zo verschilt van het onze. Bestuurlijke thema's als de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van welzijn en zorg in Suriname, krijgen ruime aandacht in het programma.

Ook wat diversiteit en verschillende achtergronden van mensen betekent in een land als Suriname is een belangrijk thema. Zoals de Nederlander niet bestaat, bestaat ook dé Surinamer niet. In Suriname wonen inheemse volken (de Arowakken, de Caraïben, de Trio's, de Wajana's en de Akoerio's), Creolen, Marrons, de afstammelingen van slaven die van de plantages weggelopen waren, Hindoestanen, Javanen, Chinezen, Nederlanders, Amerikanen, Libanezen, Joden en Boeroes.

Tijdens de reis verdiepen we ons in de wijze waarop de Surinaamse welzijn en (ziekenhuis)zorg is georganiseerd, kijken we naar het ouderenbeleid, de positie van mensen met een beperking en de zorg voor psychiatrische cliënten. Dat doen we door op de Nederlandse ambassade in gesprek te gaan, te spreken met mensen met een brede kennis van de Surinaamse cultuur en geschiedenis én door verschillende Surinaamse organisaties te bezoeken op het gebied van welzijn en zorg.

Die organisaties vinden we in de grote stad (Paramaribo), maar ook op het platteland in het district Nickerie en diep in de jungle bij Danpaati: een eiland in het midden van het amazone regenwoud, waar de Marronbevolking leeft en daar eeuwenoude tradities in stand houden. We ontmoeten mensen die het beleid



maken en uitvoeren, wisselen informatie uit, bespreken thema's en stellen vragen. We krijgen een kijkje achter de schermen, door met cliënten en medewerkers te spreken, maar bijvoorbeeld ook door samen te eten of een boottocht te maken.

De indrukken die we opdoen tijdens deze reis, bespreken we met elkaar tussen de bedrijven door. We reflecteren op wat we zien, vanuit de vragen:

“Wat betekent dit voor mij? Wat kan ik met deze ervaring, gerelateerd aan mijn eigen (werkende) leven? Welke maatschappelijke kansen en oplossingen biedt dit perspectief?”

Een belangrijk doel daarbij, is om veel te leren van elkaars reflecties, inzicht en ervaring.

Allemaal trips, ontmoetingen, gesprekken en bezoeken in een land met bijna alleen maar natuur, van 163.820 km² groot (4 x Nederland) en met iets meer dan een half miljoen mensen.





Voor wie

Deze verdiepende studiereis is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met sociale vraagstukken op het gebied van welzijn en zorg en thema's daarop aansluitend. Alle relevante aspecten van deze thema's komen daarbij aan de orde: het perspectief van de cliënt, kwaliteit, ethiek, architectuur, demografie, sociale mobiliteit, milieu, financiën, marktwerking, economie, bestuur en organisatie.

Wat levert het je op?

Verwondering, confrontatie, inzicht en inspiratie, staan centraal in deze studiereis. Een ander perspectief op actuele sociale vraagstukken. De gesprekken met Surinaamse collega's én met reisgenoten, zullen een schat aan inzichten en ervaringen opleveren. Juist de aanwezigheid van de contrasten tussen Nederland en Suriname, maakt dat we ons meer bewust worden van de eigen denkpatronen, drijfveren en mogelijkheden in het (werkende) leven. Ze maken de verantwoordelijkheden en kansen in de publieke sector, scherper zichtbaar.





Organisatie

Als initiatiefnemers en begeleiders van deze reis stellen we onszelf graag voor. Wij zijn Jan Booij en Thijs Vink. Wij werken sinds 2007 samen op het gebied van diversiteitsvraagstukken in welzijn en zorg. We doen dit op basis van een gedeelde visie op leiderschap, verantwoordelijkheid en verandering.

Het programma van de studiereis is uitgewerkt in samenwerking met Ram Ramlal die een belangrijke rol speelt tijdens deze studiereis. Ram Ramlal is adviseur bij diverse overheden, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Mee ZHN, voormalig wethouder Den Haag en voormalig lid van de Tweede Kamer. Hij is geboren in Nickerie en heeft veel contacten in Suriname en is er de hele reis bij.

De medewerkers en managers van de organisaties die we bezoeken, zijn veelal zelf in Nederland geweest of kennen Nederland via hun familie en vrienden.

Vanuit die ervaringen met de Nederlandse cultuur, de maatschappelijke context en ons zorgstelsel, kunnen we samen reflecteren.



Het Programma

Data

De studiereis duurt 9 dagen, van zaterdag 17 tot en met zondag 25 november 2018.

Vorbereidende ontmoeting

Voorafgaand aan de reis naar Suriname komen we met de deelnemers bij elkaar om alvast kennis te maken. We bespreken de laatste informatie over het programma en nemen de praktische zaken door.

De studiereis

Dag 1 – Zaterdag 17 november, Paramaribo

's ochtend rond een uur of 09.00 uur spreken we af op Schiphol.

We vertrekken om 11.20 uur met een rechtstreekse vlucht naar

Paramaribo. Daar arriveren we na 9,5 uur vliegen aan het einde van de middag plaatselijke tijd. Na een busrit van een uur van het vliegveld Zanderij naar ons hotel in Paramaribo is er tijd om in te checken en ons op te frissen. Daarna is het tijd voor onze eerste diner: een heerlijke Surinaamse maaltijd op een mooie plek in de stad.

Dag 2 – Zondag 18 november

Deze dag staat geheel in het teken van aankomen en uitrusten. We hebben een aantal verschillende programmaonderdelen in en rondom Paramaribo bedacht waar je uit kunt kiezen. De lunch en het diner wordt geregeld en we eten met elkaar. Tijdens die momenten blikken we vooruit naar de week die komen gaat en bereiden we de verschillende bezoeken samen voor.

Dag 3 – Maandag 19 november

Na het ontbijt gaan we naar een ziekenhuis in Paramaribo. Daar krijgen we allereerst een introductie op zorg en welzijn in Suriname. Doel daarbij is om ons een globaal beeld te vormen van de verschillende vormen van zorg en de organisatie daarvan.

Na de algemene inleiding hebben we een rondleiding door het ziekenhuis. Na dit eerste bezoek aan een instelling lunchen we met elkaar. Daarna brengen we een bezoek aan de Nederlandse Ambassade. Hier is er ruimte om vragen te stellen om het eerste beeld van Suriname verder in te kleuren. Het tweede deel van de middag gebruiken we om een ouderenzorg voorziening te bezoeken.

Na een korte break in ons hotel gaan we voor het diner naar Blauwgrond. Blauwgrond is een wijk in Paramaribo Noord, die vooral bekend staat om zijn vele Javaanse eethuisjes (Warungs). Daar eten we heerlijke Javaanse gerechten zoals bami, nasi, saté, baka bana, telo, saoto en nog veel meer.

Dag 4 – Dinsdag 20 november

Na een vroeg ontbijt verlaten we ons hotel in Paramaribo en vertrekken we richting Nickerie. Tijdens de busreis, langs de mangrove kust, maken we verschillende tussenstops om te genieten van het landschap en stil te staan bij bijzondere plekken onderweg.

Aan het begin van de middag arriveren we in Nickerie en na een lunch gaan we op ons eerste werkbezoek. We brengen een bezoek aan een klein ziekenhuis. Daar zien we de verschillen tussen de grote stad en een ziekenhuis in een kleinere gemeenschap.

Na het bezoek gaan we naar ons hotel waar even ruimte is om te rusten. Daarna eten we met elkaar op een hele mooie plek op een dijk met uitzicht op de Atlantische oceaan.

Dag 5 – Woensdag 21 november

Deze dag hebben we verschillende activiteiten op het programma staan. We bezoeken in de ochtend een voorziening voor mensen met een beperking. Na de lunch gaan we naar een kindertehuis. Na dat bezoek gaan we met onze bus naar een klein dorpje in de buurt om te kijken hoe het leven daar is. We maken ook een rit door diverse rijstpolders. Altijd mooi om de rijstvelden te zien en de mensen die de velden bewerken.

We sluiten de dag af met een diner vlakbij het ouderlijk huis van Ram Ramlal. Er wordt buiten gekookt en je bent uitgenodigd om daaraan meer te doen; een Surinaams walking dinner, we naar ons hotel gaan.

Dag 6 – Donderdag 22 november

De volgende ochtend vertrekken we met de bus voor de terugreis naar Paramaribo. Daar zijn we rond het middaguur en checken we in bij ons hotel waarna we met elkaar lunchen en de balans opmaken. Wat hebben we allemaal gezien, wat zijn onze indrukken en wat willen we zeker nog ontdekken?

Na de lunch is er vrije ruimte in Paramaribo en sluiten we aan op de verschillende behoeften in de groep. We sluiten de dag af met een diner.

Dag 7 – Vrijdag 23 november

In de ochtend vertrekken we naar Danpaati. We reizen een deel met de bus en een deel met een boot (korjaal) die ons, via de schitterende Boven Surinamerivier langs het prachtige regenwoud met een overvloed van prachtige gekleurde vogels, naar Danpaati brengt. Als het meezit hoor je de brulapen tijdens de tocht.

De korjaal voert ons langs enkele marrondorpen. We lunchen eenvoudig en on the road en arriveren rond 16.00 uur. Daar checken we eerst in onze lodge aan de rand van de rivier en midden in het 'bos' (Surinaams voor tropisch regenwoud). Daarna volgt een avondvullend programma dat we samenstellen met de plaatselijk Marrons die bekend staan om hun unieke cultuur. Een cultuur waar Afrikaanse tradities en rituelen in stand zijn gehouden. En daar hoort ook lekker eten bij.



Dag 8 – Zaterdag 24 november

De zaterdagochtend blijven we in de buurt van Danpaati en bezoeken we ook Dan, het Saramaccaanse dorp aan de overkant van de rivier. Er is ruimte om te zwemmen en te genieten van de natuur. Rond het middaguur nemen we afscheid van deze mooie plek en gaan we terug richting Paramaribo waar we rond het vallen van de avond arriveren.

Dag 9 – Zondag 25 november

Op onze laatste dag in Suriname bezoeken we Fort Zeelandia en staan we stil bij de migratiegeschiedenis van Suriname. Dat doen we samen met een spreker die ons daar veel over kan vertellen. Deze dag zullen er ook allerlei plechtigheden en feesten zijn in Paramaribo, want Suriname viert die dag haar onafhankelijkheid. Een extra mooie dag dus om onze studiereis af te sluiten en stil te staan bij onze gezamenlijke geschiedenis.

Na een late lunch checken we uit bij het hotel en gaan we richting Zanderij, het vliegveld. **Daar vertrekken we rond 19.00 uur richting Nederland waar we maandagochtend de 26ste november vroeg in de ochtend arriveren.**

Kosten en inschrijving

De kosten van de negendaagse studiereis bedragen **€3.250,- exclusief btw***. Dit bedrag is inclusief:

- het retourticket Nederland – Suriname
- alle overnachtingen
- het eten en drinken
- de interne reizen
- een vaste begeleider
- de voorbereidende bijeenkomst

De enige aanvullende kosten waar je rekening mee kan houden zijn de kosten voor een aanvullende reisverzekering en de aanschaf van souvenirs of wat muntgeld voor op straat.

*Als je de reis particulier maakt kunnen we de reis vrijgesteld van btw factureren.

Wil je meer informatie of je inschrijven, stuur een mail naar: thijsvink@changekitchen.nl.

